



MARANATHA MARE

mei 2010

Jaargang 37 No 4

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

EEN HEIL'GE VLOED

Over water spreken
lest beslist geen dorst.
Warmte te verklaren
brengt geen eind aan vorst.
Weten hoe je brood bakt
stilt je honger niet.
Over geld te praten
nog geen rijkdom biedt.

Om Gods Geest te dragen
en daarmee Zijn kracht,
is er meer voor nodig
dan men vaak verwacht.
't Is de bron te vinden,
waaruit Hij ontspringt
en te voelen dat Hij
bij je binnendringt.

Laat je ziel dan dalen
in die Heil'ge vloed,
laat doordrenken alles
wat verand'ren moet.
Dan pas kun je roemen,
fier en onbevreesd:
Ik laat mij slechts leiden
door de Heil'ge Geest!

Frits Deubel

<http://www.geestelijkegedichten.nl/>

Gemeente, Kerk en Staat

Traditioneel is het ambt van ouderling het *leer- en regeerambt* en dat van diaken het ambt voor *barmhartigheid*. Het predikantsambt is een deel van het ambt van ouderling. De predikant is namelijk een "lerende ouderling" en de gemeente-ouderlingen zijn "regerende ouderlingen".

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor "de leer en het leven" van de kerk, de gemeenten en de individuele lidmaten. Alles wat met kerk-zijn te make heeft, uitgezonderd het barmhartigheidswerk.

Één ouderling uit elke gemeente in de Nederduitsch Hervormde Kerk wordt afgevaardigd om naar de Algemene Kerkvergadering (het equivalent van een synode) te gaan. Daar helpen ze om de kerk te regeren. Ze keuren besluiten over financiën, posten, de werkzaamheden van de kerk, heffingen goed. Ze formuleren het beleid van de kerk over verschillende zaken.

Ouderlingen blijven studeren. In het bevestigingsformulier staat dat een ouderling de Bijbel blijft bestuderen. Van het kerkkantoor ontvangt de ouderlingenvergadering ook vaak studie stukken om te bestuderen en daar een mening over te geven.

De Algemene Kerkvergadering vindt dit jaar in september plaats. Studiestukken die de ouderlingen toegestuurd werden ter voorbereiding, sluiten de volgende onderwerpen in:

- Rapport van het comité voor huwelijks en andere relatie mogelijkheden
- Een inlichtingstuk over de aflegging van een eed bij scholen
- Het verzoeningswerk van Jezus Christus en wat dat voor mensen betekent
- Eenheid en verscheidenheid in de kerk van Christus
- De opstanding van Jezus, hoe wij die belijden en de betekenis daarvan

In de meeste van deze studie stukken is er niets nieuws. Interessant zijn de twee zaken die van de staat komen en dus door de kerk en lidmaten bedacht moeten worden.

De eerste stuk handelt over "burgerlijke verbintenissen" voor mensen die niet kunnen/willen meedoen aan het traditionele huwelijk. Er zijn ook zulke contractuele mogelijkheden in Nederland. Misschien hebt u daar kennis of

ervaring van? Hier in Zuid-Afrika heet dit "Civil Union Act of 2006".

Een burgerlijke verbintenis wordt als volgt gedefinieerd:

"civil union' means the voluntary union of two persons who are both 18 years of age or older, which is solemnised and registered by way of either a marriage or a civil partnership, in accordance with the procedures prescribed in this Act, to the exclusion, while it lasts, of all others"

De andere stuk handelt over de voorgestelde eed aflegging in scholen. De directeur-generaal van Onderwijs heeft in de Staatskrant van 22 februari 2008 aangekondigd dat een nationale eed voor scholen gepland wordt. De eed luidt als volgt:

*"We, the people of South Africa,
recognise the injustices of the past;
honour those who have suffered for justice and freedom in our land;
respect those who have worked to build and develop our country;
and believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity."*

Vandaag de dag zijn lidmaten in gemeenten zelf ook denkende, gelovige mensen die een mening hebben over zaken. Ze zitten niet op de ouderlingen te wachten om leiding te geven. Ze nemen deel aan het gesprek. Het zou fijn zijn als u dat zou willen doen.

- Wat vindt u van deze zaken?
- Hoe zou u willen dat de NHKA hierop reageert?

Yolanda Dreyer

Verkoop pastorie

Het verkoop van de pastorie is uiteindelijk afgehandeld, en het geld staat op de bank. Dat is fijn, nu kunnen wij financiële plannen beramen om het geld zo voordelig mogelijk te beleggen en gebruiken voor de 2010/2020 visie.

Er is intussen een praktische probleem met het verkoop van de pastorie grond opgedoken: de scheidslijn dat het stuk grond tussen Eton en Sherborne weg verdeelt, gaat precies links van onze hellingbaan naar Philiadelfia. Oorspronkelijk werd verkeerdelijk aangegeven door de ontwikkelaar dat het

niet zo was en dat de hellingbaan kon blijven. De hellingbaan moet binnenkort afgebroken worden, en wij moeten snel een andere oplossing vinden om in onze zaal te kunnen komen.

Ferry heeft dit project op zich genomen en een architect gevraagd om een concept plan te maken voor een nieuwe hellingbaan. De bestaande hellingbaan is erg steil en moeilijk begaanbaar voor de oudjes. De nieuwe hellingbaan zal veel minder steil zijn, maar wel dubbel zo lang, met 2 gelegenheden om te rusten onderweg.

Mathias Boer heeft de volgende 3D voorstelling gemaakt:



Door deze verbouwing zal er in de volgende twee a drie maanden geen bijeenkomsten in Philadelphia plaats kunnen vinden. Koffiedrinken op de tweede zondag zal geregeld worden in de kantoor en bibliotheek, zo ook de koffieclub. De modeshow van 22 mei wordt uitgesteld tot verdere kennisgeving.

Parkeerplaatsen op het kerkterrein is door de verdeling ook vermindert en wij zijn nu beperkt tot één ingang en uitgang in Sherborne Road. Alle gemeenteleden worden verzocht om van nu af aan beneden te parkeren. Er is geregeld met de Franse gemeente dat zij zo veel mogelijk buiten in de straat zullen parkeren.

In de lappenmand

Frouk Smal kreeg een galblaas operatie, kon snel naar huis, maar kreeg toen infectie en moest weer terug voor een tweede operatie. Beide Diets Hiddema en Willy van Ommen hebben heup operaties gehad en zijn allebei nu aan het revalideren. Wij denken aan alle drie in onze gedachten en gebeden.

Bedankje

Wat was dat een verrassing toen ik zondag morgen die prachtige bos bloemen kreeg! Ik heb het heel erg gewaardeerd en zeg hartelijk dank.

Jeltje Jekel

Studiefonds

Namens het Comité van de Studie Fonds wil ik graag iedereen bedanken, die zo ruim hebben bijgedragen voor, tijdens en na de Muziek Quiz.

Aan diegene die gebleven zijn om mee te doen, onze hartelijke dank voor de hele gezellige paar uurtjes die wij met elkaar mochten delen. De atmosfeer was geweldig en de winners werden beloond met paas eieren en joden koeken. De volgende evenement voor de Studiefonds was gepland voor 22 mei maar wordt nu vanwege de bouwen van een nieuwe hellingbaan voor de zaal, uitgesteld tot verdere kennisgeving.

Dien Verstappen

Dank dienst – 9 Mei 2010

Even een herinnering aan onze jaarlijkse dank dienst op 9 Mei 2010. Opbrengst van onbederfbaar voedsel, kleding, dekens & geld voor de Ondersteuningsraad die waarschijnlijk weer onze dienst zullen bijwonen.

We rekenen weer graag op u trouwe ondersteuning!

Rieneke Boer namens de Diaconie

Finansiële Commissie

De nuuwe begroting voor de finansiële jaar 2009/2010 is op 1 Maart in werking getreden. Deze begroting is door de kerkenraad en gemeente vergadering goedgekeurd.

In opsomming staan wij er als volgt voor:

Totale Uitgaven	R 747,000.00
Totale Inkomsten	R 597,000.00
Totaal (tekort)	R 150,000.00

Onze verpligte bijdragen aan de NHK Pretoria per lidmaat (119 lidmaten) is als volgt:

Heffing	R 244.00 per jaar	R 20.33 per maand
Pensioen Heffing	R 131.40 per jaar	R 10.95 per maand
Bijbelgenootschap	R 33.00 per jaar	R 2.75 per maand
Emeriti Heffing	R 20.17 per jaar	R 1.68 per maand
Totaal	R 428.57 per jaar	R 35.71 per maand

Namens de Finansiële Commissie willen wij *alle lidmaten en belangstellenden die trouw elke maand bijdragen hartelik bedanken voor U ondersteuning* en hopen dat wij nog steeds op U kunnen rekenen in de komende finansiële jaar.

Marco van Wieringen

ORANJEHOF (www.oranjehof.co.za)

Beste marktgangers,

Graag willen wij u laten weten dat de volgende Oranjehof markt gehouden zal worden op zaterdag 1 mei 2010 van 8:30 tot 14:00. Er is als van ouds van alles te eten, te drinken, te winnen en te kopen. Dus kom even langs !

Graag tot ziens op 1 Mei !

Hartelike groeten,

Tanneke Bosma (Secretaresse – Oranjehof)

DIE LITURGIE EN GEBRUIKE IN DIE MARANATHA KERK VII (slot)

Gedurende hierdie tydperk van vyftig dae tussen Paassondag en Pinkstersondag is dit ook gebruiklik om aandag te gee aan die verskynings van die opgestane Heer. Ons beskou Sy gesprekke, profetiese redes, beloftes, opdragte, en veral Sy liefdesgebod, en die sogenaamde hoëpriesterlike gebed vir Sy dissipels, gelowiges (dus die kerk) en daardeur die wêreld, soos opgeteken in Johannes 17.

Pinkster is dan die kulminasiepunt van die volle heilsgeskiedenis van onse Here Jesus; vanaf die blye verwagting (advent), geboorte (kersfees), Sy lering, lyding, kruisiging, opstanding, hemelvaart; en die uitstorting van die Heilige Gees as die Waarheid wat dit alles verklaar en wat dit vir ons bevestig dat Jesus die Verlosser is van die wêreld.

Die laaste feesdag van die kerklike jaar, in ons tradisie, is op die Sondag net na Pinkstersondag, en word gevier as, **Trinitatis – Drie-eenheidssondag**. Dit is die fees tot eer van die drievuldige naam van God as Vader, Seun en Heilige Gees; soos God homself in Sy Woord, die Bybel aan ons openbaar: Vader, Skepper, Onderhouer van die ganse heelal; Verlosser, Redder, Plaasbekleder vir ons sonde en ongeregthede; Gees van Waarheid wat ons leer, laat glo, beskerm en daagliks versorg. Hierdie fees verkondig die volle omvang en verklaring van die Christelik geloof: 'n volledige kennis van God en al Sy beloftes, 'n hartlike vertrouwe dat al my sondes vergewe is en 'n bewys van al die dinge wat ons nie kan sien nie en nie volledig kan verstaan nie (n.a.v. Hebreërs 11).

Die kleur vir Drie-eenheidssondag is wit en goud as bevestiging van die majesteit, alomteenwoordigheid, onverbreeklikheid, selfopenbaring van die drievuldigheid van God. Die erediens moet hierdie merkwaardige, eerbiedwaardige, hoog-majesteit-karakter kenmerk en ons het die voorreg om met groot toewyding, eerbetoon en lofverkondiging daaraan deel te neem en Gods grootheid uit te basuin!

Al die Sondae hierna, vir die res van die kerklike jaar, word in sommige tradisies aangedui as die Sondae na Pinkster; ander weer as Sondae na Trinitatis; en nog andere in Europa, gewoon as Sondae van die somer en Sondae van die herfs. In die Hervormde Kerk in Suid-Afrika word voorkeur gegee aan die benaming Koninkrykstyding, met die aandag op die groei en uitbou van God se koninkryk en ook op die verwagting en wederkoms van Christus en

die ewige lewe.

Gedurende hierdie tydperk word ook sommige Sondae gevier of aangedui met besondere betekenis soos, Biddag vir gesaaides, Dankdag vir die oes, Geboortedag van Johannes die Doper, Dag van Michaël en alle engele, Allerheilige dag, Hervormingsondag, Barthomeüsag, Geloftedag, ens.; en met, Einde van die kerklike jaar – Dodeherdenkingsdag, is die gang van die kerklike jaar voltooi.

Die nuwe kerklike jaar begin dan weer met Advent, vier Sondae voor Kersfees! Soos voorheen aangedui, is erediens gelyk aan viering : die heerlikheid, genade, liefde, uitredding, voorsienigheid van God moet verklaar, betuig, besing en verkondig word. In die kerk gaan dit nie oor eie sienings, voorkeure en willekeurige beleving nie, maar om die eer aan God te bring, van God te leer en diensbaar te wees aan mekaar en alle mense. Natuurlik kan God in enige plek en omstandighede vereer en ontmoet word; maar gedagtig aan ons menslike swakhede en beperktheid van kennis, is dit nodig dat alles wat ons doen, dink en van God ervaar, gemeet moet kan word aan die beste kennis, insigte en verklaring oor God en die godsdiens. Daarom is die kerk gestel op die beste oorleweringe, kenmerke, handeling en tradisies wat die toets van jare en eeue deurstaan het; maar is ook ontvanklik vir, en maak gebruik van die hedendaagse, moderne, nuut-skeppinge wat deur die Bybel en ons belydenis verklaar en verantwoord kan word. Dit is ook wat ons in die Maranatha Kerk probeer onderhou. Alles in ons eredienste moet verantwoordbaar wees in ons verstaan van wat die waarheid in God is; en het geensins die bedoeling om van die erediens 'n skouspel, 'n konsert of 'n sirkus, vir die menslike genieting daarvan, te maak nie. Ons glo die rasonale belevens van hierdie gebruike voorsien juis die verdieping van ons geloof, en dien om ons deurlopend te herinner aan die volle omvang van God se genade. Alle woorde, gebede, gesange, musiek, gebruike, houdings, optredes, versierings, inrigting, voorsiening, in en om die erediens moet in verband wees en gaan om **die eer aan God alleen.**

Richard Steinmann (ouderling Liturgiek)



Coffee Cups

A group of alumni, highly established in their careers, got together to visit their old university professor. Conversation soon turned into complaints about stress in work and life.

Offering his guests coffee, the professor went to the kitchen and returned with a large pot of coffee and an assortment of cups - porcelain, plastic, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite - telling them to help themselves to the coffee.

When all the students had a cup of coffee in hand, the professor said: "If you noticed, all the nice looking expensive cups were taken up, leaving behind the plain and cheap ones. While it is normal for you to want only the best for yourselves, that is the source of your problems and stress. Be assured that the cup itself adds no quality to the coffee. In most cases it is just more expensive and in some cases even hides what we drink. What all of you really wanted was coffee, not the cup, but you consciously went for the best cups... And then you began eyeing each other's cups.

Now consider this: Life is the coffee; the jobs, money and position in society are the cups. They are just tools to hold and contain Life, and the type of cup we have does not define, nor change the quality of life we live. Sometimes, by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee God has provided us."

God brews the coffee, not the cups.....

Enjoy your coffee!

<http://www.hugsandsmiles.com/>

Advertentie: Pastorale Zorg Werker

De Nederlandssprekende gemeente in Parktown heeft een gelegenheid voor een parttime pastorale zorg werker. De Nederlandssprekende gemeente is een kleine gemeente van 120 leden, en bestaat grotendeels uit oudere mensen. De diensten worden gehouden in het Nederlands, maar Engels en Afrikaans worden wijd gesproken onder de gemeenteleden. Hoewel de kerk gebaseerd is in Parktown – Johannesburg, wonen de gemeenteleden verspreid over Gauteng. De gemeente heeft onlangs besloten zich te concentreren om de gemeente te laten groeien, en heeft daarom behoefte aan een extra pastorale zorg werker.

Het doel van deze positie is:

- om pastorale zorg aan de congregatie te leveren met bijzondere nadruk op het ontwikkelen van de jeugd, jonge volwassenen en families
- om pastorale zorg aan mensen in nood te leveren
- om specifieke strategieën te identificeren en toe te passen om deelneming te verhogen van jongere mensen in de kerkgemeenschap

De kandidaat moet:

- een aangewezen kwalificatie hebben om het Christelijke pastorale zorg te leveren
- beschikbaar tijdens bepaalde kern uren zijn maar kan verder flexibele uren handhaven
- met het gebruik van internet en e-mail en sms als communicatie hulpmiddel vertrouwd zijn
- vlot Nederlands, Afrikaans en Engels kunnen spreken(kandidaten die niet vlot zijn in Nederlands kunnen overwogen worden)

Dit is een parttime positie van **80 uren** per maand.

Gelieve uw CV te sturen naar Nicolette van den Eijkel bij nvdeijkel@mweb.co.za voor 31 mei 2010. U kunt met Nicolette contact opnemen voor meer informatie over deze positie bij 083 308 5536.

Advertentie: Kerk Coördinator

De Nederlandssprekende gemeente in Parktown heeft een gelegenheid voor een parttime kerk coördinator. De Nederlandssprekende gemeente is een kleine gemeente van 120 leden, en bestaat grotendeels uit oudere mensen. De diensten worden gehouden in het Nederlands, maar Engels en Afrikaans worden wijd gesproken onder de gemeenteleden. Hoewel de kerk gebaseerd is in Parktown – Johannesburg, wonen de gemeenteleden verspreid over Gauteng. De gemeente heeft onlangs besloten zich te concentreren om de gemeente te laten groeien, en heeft daarom behoefte aan een extra kracht voor coördinatie en communicatie.

Het doel van deze positie is:

- om ondersteuning aan de kerkenraad te geven door te zorgen dat alle administratieve functies van de kerk uitgevoerd worden
- om te zorgen dat communicatie van beide binnenkomend en uitgaand informatie in de juiste kanalen terecht komen via email, sms en een kerk website
- om de faciliteiten van de kerk goed te beheren en onderhouden
- om de faciliteiten bekend te stellen en te adverteren als conferentie gelegenheid

De kandidaat moet:

- beschikbaar tijdens bepaalde kern uren zijn maar kan verder flexibele uren handhaven
- met het gebruik van internet en e-mail en sms als communicatie hulpmiddel vertrouwd zijn
- vlot Nederlands, Afrikaans en Engels kunnen spreken(kandidaten die niet vlot zijn in Nederlands kunnen overwogen worden)

Dit is een parttime positie van **40 uren** per maand.

DIENSTROOSTER EREDIENSTEN MEI 2010

	2 mei	9 mei	16 mei
1	F Goede	J Smit	E de Jong
2	F vd Kuil	C Reinten	F Goede
3	R Boer	R Appel	J de Jong
4	W Strydom	T Morgenrood	D Kruger
5	H Kettner	S Steen	W Kruger
Begroeting	D Verstappen	P Reinten	H Kettner
Bloemen	I Pol	J de Jong	N vd Eijkel
Koffie		F le Roux D Kruger	
	23 mei	30 mei	
1	H Kettner	KJ Leeuw	
2	D Verstappen	N vd Eijkel	
3	R Boer	W Strydom	
4	M Letterie	J de Jong	
5	J Pol	H Kettner	
Begroeting	W Kruger	V Vernede	
Bloemen	D Kruger	F Smal	

AGENDA MEI 2010

za 1 mei 10 Dag van de arbeid	08:00 – 14:00	ORANJEHOF MARKT
zo 2 mei 10	09:45 10:00 11:00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Bevestiging ambtsdragers Eredienst commissie vergadering
ma 3 mei 10	10:00	Bijbelstudie – Ouderen in Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
di 4 mei 10 Dodenherdenking	09:00 – 13:00	Kerkkantoor
wo 5 mei 10 Bevrijdingsdag		
zo 9 mei 10 Moederdag	09:45 10:00 11:00	Vorbereiding DANKDIENST Ds Y Dreyer Koffiedrinken
di 11 mei 10	09:00 – 13:00	Kerkkantoor
do 13 mei 10 Hemelvaart	17:30	FINCOM
zo 16 mei 10	09:45 10:00 11:00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Kerkenraadvergadering
di 18 mei 10	09:00 – 13:00	Kerkkantoor
do 20 mei 10	10:00 17:30	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noord Rieneke 0117043602
zo 23 mei 10 Pinksterdag	09:45 10:00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer
di 25 mei 10	09:00 – 13:00	Kerkkantoor
zo 30 mei 10 Drie-eenheidszondag	09:45 10:00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer

VERJAARDAGKALENDER MEI 2010

za 1 mei 10	Marijke Blaauwhof	011 969 2071
zo 2 mei 10	Roos Visser	011 888 6523
di 4 mei 10	Dawie McDonald	011 475 4375
za 8 mei 10	Ina Tanzer	011 768 6242
zo 9 mei 10	Meta de Haas	011 465 6363
zo 9 mei 10	Rietje Spoon	012 807 1157
ma 10 mei 10	Martin van der Kuil	011 894 2556
vr 14 mei 10	Nicholas Reinten	012 205 1437
za 15 mei 10	Frouk Smal	083 707 2478
za 22 mei 10	Vic Vernede	011 705 3553
za 22 mei 10	Corrie Wuestenenk	011 867 1886
zo 23 mei 10	Margaret Storer	011 662 1310
ma 24 mei 10	Rob Appel	011 864 1174
di 25 mei 10	Evert de Jong	011 453 8928
wo 26 mei 10	Clara Bekker	011 622 5472
wo 26 mei 10	Ester Goede	011 476 6335
ma 31 mei 10	Joop Moyet	011 393 4928

MARANATHA KERK

Straatadres Sherborneeweg 3
PARKTOWN

Postadres Nederlandssprekende Gemeente
Postbus 84552
GREENSIDE 2034

Predikante Ds Yolanda Dreyer
012 347 3126 / 082 893 2104
yolanda.dreyer@up.ac.za

Kerkkantoor Arma Blaauwhof
Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00 011 726 1409
nlgemeente@mweb.co.za

Scriba Ellen van der Kuil
011 478 1082 / 083 626 3272
vdkuil@iafrica.com

Scriba Registratie Hanja Kettner
012 654 7692 / 082 546 8471
hanja.kettner@vodamail.co.za

Kassier Marco van Wieringen
011 442 9696
marcovw@mweb.co.za

Koster Aad van der Kuil
011 792 1145

Organist Richard Steinmann
011 234 5857
steinmann@absamail.co.za

Redactrice Mare Ellen van der Kuil
011 478 1082 / 083 626 3272
vdkuil@iafrica.com